

## Arosiana-Net 1-2016

Som medlem i Västerås Släktforskarklubb får du vår medlems-tidning Arosiana. Här är några axplock ur tidningen.



Lars-Göran Dybeck får hjälp av Henry Johansson på jourhavande 13/1.  
Foto: Kerstin Andersson



Conny Jansson och Gunnar Andersson vid jourhavande 13/1.  
Foto: Kerstin Andersson



Omslagsbilden - Tåget över Lilla Bält 1658. Svenskarna på isen.  
Målning av Johann Philip Lemke.



Slaget vid Warszawa 1656. Karl X Gustav i strid med Polska Tartarer.  
Målning av Johann Philip Lemke



Cirkel om släktforskning med DNA 17/2.

Lars Berglöf håller en samtalscirkel om släktforskning med DNA.

Från vänster runt bordet: Christina Korell, Kent Edberg, Monica Fagerholm, Ingegerd Forsberg, Lars Berglöf, Ove Berg och Elsie Marosan.

Foto: Simeon Andersson



Moster Dorry, då 16 år, for 1925 iväg från Motala till Canada och kom aldrig mer hem igen. Sture Andersson berättar om sina utvandrade släktingar.





Maria och Sten Svensson samtalar med Sture Andersson efter hans föreläsning om hans släkts emigration till Amerika. Foto: Sven Olby.



Margareta Lindqvist, Sven Olby, Simeon Andersson, Karin Jyrell och Ingemar Widestig arbetar med nummer 1-2016 av Arosiana.  
Foto: Kerstin Andersson



Anita Söderman växte upp ensam med sin mor och visste inget om sin far. På Stadsarkivet i Västerås fanns ett brev från fadern i barnavårdsnämndens akt. Nu fick vi ett namn på fadern. I brevet skriver han att han har två barn sedan tidigare. Dessa barn var vid brevets datering 8 och 11 år. Då hade vi år att gå efter. I SVAR, SCB "Västerås år 1940 födda" i dop/födelseboken, Centrallasarettet Västerås, fann vi en dotter till fadern. Det andra barnet hittade vi i år 1933. Halvsystrarna till Anita har nu både namn och födelsedata. Därefter söker vi dem i Sveriges befolkning 1970 och 1980. På Birthday.se hittar vi dem och har nu även aktuella adresser och telefonnummer. Anita sänder brev till dem och berättar om sin upptäckt. På Anitas 73 års dag reser hon till Göteborg och träffar sina båda halvsystrar för första gången. Det äldre paret i Romfartuna som Anitas mor har kallat tant och farbror var egentligen Anitas farmor och farfar. Nu har Anita "fått" två halvsystrar, hon som alltid har drömt om syskon!

Foto: Simeon Andersson



Den släktforskning som börjat med en dikt om barndomslycka, förde mig bakåt i tiden, till en kuslig historia, då fler än 60 släktingar blivit anklagade för att vara häxor i 1600-talets Ångermanland. Ett tjugotal av mina direkta anmödrar i rakt nedstigande led avrättades som häxor. Helena Bure Wijk skriver om sin farmors mamma Dora Emerentia Rödlund.





Utflykt till Karleby, Kungsåra. Kerstin Johansson har inrättat ett litet gårdsmuseum med saker från gamla tider.