

Arosiana-Net 2-2014

Som medlem i Västerås Släktforskarklubb får du vår medlems-tidning Arosiana. Här är några axplock ur tidningen.



Orvar Asplund visade släktboken "Ginmanstrappan" om släkten Ginman på hans mammas fars sida vid klubbmötet 20/2. Boken är framtagen av Margareta Ginman. Bilden pryder omslaget på senaste Arosiana. Foto: Sven Olby.



I början av 1900-talet förändrades Sverige från ett jordbrukssamhälle, där få bestämde och få hade rösträtt, till ett industrialiserat land med allmän och lika rösträtt. Man kan ur det myller av människor som skapar historien urskilja några som verkligen var med och påverkade och gjorde skillnad. Nina Benner-Andersson var en sådan människa. Hon stred för lika rösträtt och hon var den första kvinnan i Västerås stads fullmäktige. / Målning av Fanny Brate. Text och foto: Johan Andersson



Stora sessionssalen i Västerås rådhus.



Medlemsmötet den 20/2 handlade om släktböcker. Läs sidorna 14-15 och 17 i Arosiana. Här visas en släktbok om familjen Hedmark-Främst av Silva Petterson. Foto: Sven Olby



På Släktforskningens dag den 15/3 visade Jouni Tervalampi gamla Västeråsbilder. Kerstin Andersson tackade för föredraget. Foto: Simeon Andersson



På släktforskningens dag den 15/3 fick Britt Johansson hjälp på vägen av Sven Olby. Foto: Simeon Andersson



Sune Lennstrand diskuterade sina rön med Ingemar Widestig på släktforskningens dag
Foto: Simeon Andersson



Årsmötet den 20/3 leddes av Brage Lundström med Karin Jyrell som sekreterare.
Foto:Sven Olby.



På årsmötet höll Jojje Lintrup ett föredrag om "Släktforskning för framtidens svenskar". Jojje är anställd på Släktforskarförbundet och ansvarar för projektet "Släktforskning för invandrare". / Foto: Sven Olby



Rebecca Svensson föreläste den 8 maj om kyrkogårdar och gravstenar. Här ses hon på Irsta Kyrkogård. Foto: Anders Forsgren



Silva Pettersson fick sex snabba frågor från Arosianas "skjutjärnsredaktör" (som vill vara anonym). Foto: Kerstin Andersson.



"Sedan jag var liten har jag hört berättas om min farfars mor Anna Albertina Andersson och hennes far Carl Alfred Andersson som var färjkarl på Ängsö. Fadern dog tragiskt i en olycka med färjan när Anna var 2 år gammal och hon blev senare utaktionerad på socknen. Det gjorde mig nyfiken på vad som egentligen hände där på Ängsö i slutet av 1890-talet och det var också en av anledningarna till att jag började släktforska." / Lena Andersson