

## Arosiana-Net 2-2016

Som medlem i Västerås Släktforskarklubb får du vår medlems-tidning Arosiana. Här är några axplock ur tidningen.

### Om anmärkningar i kyrkböckerna.



Vare sig man skriver av eller fotograferar av uppgifterna ur kyrkböckerna så bör man se till att få med allt. Särskild i husförhörslängderna finns det ofta diverse intressanta uppgifter om anorna. Barbro Nordlöf berättar om anmärkningarna i kyrkböckerna.

Husförhöret. Målning av Kilian Zoll (1818-1860) utförd 1854. Notera barnet som stillas genom att få brännvin(?) ur en liten kutting till vänster i bilden.

Foto: Stockholms Auktionsverk.

Hundra daler för giftmordsförsök på hustrun.



Annas äktenskap blev kort. Det blev inte vad hon hoppades på. Alla hennes drömmar grusades genom misshandel, hat, svält och mordförsök. Elisabeth Wahlberg skriver om en mordkomplott: Hundra daler för giftmordsförsök på hustrun Minnestavla för att hedra minnet av avlidne Hans Andreasson.

**Boktips.**



Medlemmen i Västerås Släktforskarklubb och författaren RoseMarie Sjöbergs nya bok, *Efter herrarnas behag*, presenteras. Bokens huvudpersoner är hämtade från RosMaries släktforskning. Den är en historisk roman med dokumentära inslag och utspelar sig i 1850-talets Sverige.



## Jourhavande släktforskare.



Jourhavande 10/2. Till vänster sitter Gerd Svensson. Kerstin Andersson och Kerstin Eriksson (båda bilderna) jobbar med datorn och mitt emot ser vi Henry Johansson.  
Foto: Simeon Andersson.

### **Karin Bojs.**



Den 25/2 berättade Karin Bojs om att släktforska på djupet genom DNA-analyser, grundat på hennes bok *Min europeiska familj*. Ett samarbete med Länsmuseum, Badelunda hembygdsförening och Västerås Släktforskarklubb. Kerstin Andersson tackar Karin Bojs.  
Foto: Karin Jyrell.

### **Chris Binge-fors.**



Möte den 3 mars med Sveriges Släktforskarförbunds vice ordförande Kerstin (Chris) Binge-fors (i mitten) och Västerås släktforskarklubbs styrelse: Kerstin Andersson, Lars Berglöf, Karin Jyrell, Börje Öhrling, Henry Johansson och Gunnar Andersson.  
Foto: Simeon Andersson.

## Mormors uppväxt i Kanada.



År 1902 reste min mormor med sina föräldrar och sin bror till Kanada. Hennes far har skrivit utförligt om resan och vistelsen där, och mormor har sparat mängder av brev och vykort. Med hjälp av de här dokumenten, sökningar på Internet och under en resa till Kanada har jag lyckats pussla ihop den spännande historien om mormors uppväxt i Kanada, men när jag nu fått möjlighet att skriva om det låter jag henne själv berätta.





**Årsmötet 2016, tre bilder.**



Börje avtackas av ordföranden, sedan han valt att inte fortsätta med styrelsearbetet.



Maria Bäversten föredrog revisorsberättelsen.



Ivan Klaesson föreläste om "Pusselbitar utanför datorn - analoga källor för släktforskare i Läns museets arkiv". Kerstin Andersson tackar för de många inspirerande tipsen som gavs.