



Västerås  
Slaktforskar-  
klubb



# AROSIANA

Pris 20 kr    Årgång 20    Nr 2-2013



## Ordförandeklubban går vidare efter 20 år

Kerstin Andersson efterträder Sven Olby

## Styrelse

**Ordförande:** Kerstin Andersson  
Uroxvägen 8  
722 31 Västerås  
Tfn 021-246 58  
e-k-k-a@telia.com

**Vice ordf:** Ingemar Widestig  
Vetterslundsgatan 8  
724 62 Västerås  
Tfn 021-420 00 70  
ingemar.widestig@gmail.com

**Sekreterare:** Karin Jyrell  
Stolphusgatan 4  
723 53 Västerås  
Tfn 021-84 15 88  
karin.jyrell@tele2.se

**Kassör:** Gunnar Andersson  
Soldatgatan 8  
723 45 Västerås  
Tfn 021-12 35 48  
gg.andersson@telia.com

**Ledamot:** Sven Olby  
Ragnarökgatan 12  
723 55 Västerås  
Tfn 021-204 94  
sven.olby@telia.com

**Ledamot:** Börje Öhrling  
Breds-Hällby 2  
745 95 Enköping  
Tfn 070-680 44 06  
larbor2@gmail.com

**Ledamot:** Henry Johansson  
Domkyrkoesplanaden 6A  
722 13 Västerås  
Tfn 021-33 19 14  
325johansson@telia.com

**Ledamot:** Lars Berglöf  
Stångjärnsgratan 149  
724 77 Västerås  
Tfn 070-865 43 87  
larsbf@bredband2.com

**Ledamot:** Lennart Andersson  
Idgatan 4  
723 49 Västerås  
Tfn 021-80 30 21  
lennart.karland@tele2.se

## Redaktör & grafisk form

Simeon Andersson  
Tfn 021-246 58  
simeon.a@telia.com

## Redaktionskommitté

Sven Olby  
Tfn 021-204 94  
sven.olby@telia.com

Karin Jyrell  
Tfn 021-84 15 88  
karin.jyrell@tele2.se

Ingemar Widestig  
Tfn 021-420 00 70  
ingemar.widestig@gmail.com

Margareta Lindqvist  
Tfn 070-296 12 66  
chmama1@spray.se

## Redaktör hemsidan

Gunnar Andersson  
Tfn 021-12 35 48  
vsfk\_arosiana@telia.com

## Revisorer

Lennart Jonsson  
Lerkärmsgatan 13  
723 51 Västerås  
Tfn 021-41 65 24  
lennart33@tele2.se

Maria Bäversten  
Kakelgatan 6  
722 09 Västerås  
maria.baversten@  
bredband2.com

## Valberedning

Gunilla Laudon Andersson  
Stenstuvägen 10  
723 55 Västerås  
Tfn 021-204 11  
gunilla.laudon@tele2.se

Larsowe Roman  
Kungsfågelgatan 14  
724 69 Västerås  
Tfn 076-561 97 64

# Innehåll

Forum .....	3
Ernst – ett barnhusbarn .....	4
Stöld av stutar .....	6
Sven Olbys jubileumsanförande .....	8
Sara Lovisa Brasks psalmbok .....	10
Bildsidan .....	11
Föreningen för smedsläktforskning .....	14
Tjuvjakt på älg .....	15
Församlingsböcker och kyrkböcker .....	16
Läsövning .....	18
Nya styrelseledamöter .....	20
Boktips .....	21
Gudomlig släktforskning .....	22
Program .....	24



Ångbåten Gustaf Wasa. Sidan 6.

OMSLAGSBILD: Simeon Andersson

## Västerås Släktforskar-klubb

Klubben bildades 1963 och har till ändamål att förena dem som är intresserade av släktforskning och liknande forskning. Vi har 512 medlemmar och är anslutna till Sveriges Släktforskarförbund.

Plusgiro 96054-2  
Bankgiro 5481-4843  
Org.nr. 878001-8324  
ISSN 1402-0300

Medlemsavgift 130 kr  
Familjeavgift 160 kr  
Junioravgift (under 25 år) 20 kr

## Vill du skriva i Arosiana?

Har du tips om artiklar? Kontakta redaktören!

Författarna ansvarar för riktigheten i sina artiklar. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag. Om du vill citera en artikel ska källan anges.

## Internet

Arosiana: [www.arosiana.se](http://www.arosiana.se)  
Nättidningen Rötter: [www.genealogi.se/](http://www.genealogi.se/)  
Bergslagsrötter: [www.genealogi.se/bergslagen](http://www.genealogi.se/bergslagen)



I år fyller Västerås Släktforsarklubb 50 år. Det firade vi den 20 april i Odd Fellowlokalen. Ted Rosvall talade under rubriken: "Vem tror du att du är". Niklas Hertzman från Arkiv Digital visade vad deras abonnemang har att erbjuda, med bland annat skannade kykoböcker i färg. Under kvällen intogs middag under trevlig samvaro. Artisterna Christina och Clas Weiberg underhöll med sång och gitarrspel. Några av vinsterna från lotteriet är outhämtade. Det är lotterna blå 36, blå 68 och blå 74. Grattis du som vann och hör av dig!

Vår tidning Arosiana har fått ett bättre papper fr.o.m i år. Vi planerar att låta tidningen komma ut mera jämt under året: februari, juni och oktober. Första numret kommer alltså en månad tidigare nästa år och nummer 3 (för detta år) kommer två månader tidigare än vad den gjort förr.

Den här sidan har bytt namn till Forum. Det är ett uttryck för att vi hoppas att alla som vill ska känna sig välkomna att yttra sig här. Tidningen görs av klubbens medlemmar. Vi ser gärna att du bidrar till dess innehåll! Ditt manus skriver du i Word.

Vi hälsar två nya styrelsemedlemmar välkomna, Lars Berglöf och Lennart Andersson. De presenterar sig på sidan 20. Här är på plats att tacka Gunilla Laudon Andersson för hennes arbete i styrelsen!

På Stadsbibliotekets fackavdelning händer det saker. Arkiv Västmanland flyttar den 1 juli in i det rummet som vi har haft till förfogande. Vi kommer att bli kvar på fackavdelningen men det är ännu inte klart var i lokalen.

Fredag- söndag 23-25/8 blir Släktforskar dagarna i Köping. Stämman hålls på fredagen. Under lördagen och söndagen blir det utställningar och föreläsningar. Se mera på hemsidan: [www.sfd2013.se](http://www.sfd2013.se). Med VLT-kort får två personer gå in till priset för en.

Inför Arkivens Dag den 9 november efterlyser vi forskning i form av släktträd för utställning. Kontakta mig om du är intresserad!

Nu blir det sommar och då vill jag slå ett slag för gravstensinventeringen. Gå in på Rötters hemsida, länken "Gravstensinventeringen" och se om dina anhöriga finns inlagda: <http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php>. Idag är över 100 000 gravar inventerade. Det kan du öka på!

Örebro stadsarkiv lanserade i december sitt nya bildarkiv på webben: <http://www.orebro.se/5025.html>. Arkivet innehåller över 34 000 fotografier från Örebro med omnejd. Bilderna omfattar c:a 140 år i Örebros historia – 1860-tal till och med 2000-talet. I databasen finns fotografier med motiv som exempelvis stadsmiljöer, människor och mycket mer. Du kan skriva ut eller spara ner bilderna om du önskar. De får användas fritt för privat bruk.

Släktforskarförbundet har en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget If för medlemsföreningarna. Försäkringen gäller medlemmar i föreningarna och avser kroppsskada vid olycksfall, t.ex. under möten, konferenser, resor etc. samt under resor i verksamheten. Skadas personliga tillhörigheter, som glasögon eller kläder, ersätts även det.

## Jourhavande släktforskare

Onsdagarna 9/10, 30/10 och 27/11 kl. 15-18 finns hjälp att få på vår nya plats i fackbiblioteket på Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare.

Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.

## Nya medlemmar hälsas välkomna

**Orvar Asplund** (bild nedan)  
Åsgatan 6 C, Västerås

**Nelly Björklund**  
Narvavägen 35, Västerås



Deltagare i träff för nya medlemmar  
18 april på biblioteket:  
Harriet Falkström, Ingvar Tiveau  
Karin Larsson, Orvar Asplund  
Margareta Olsson, Ann Tiveau.  
Foto: Sven Olby.

Förbundet tipsar på sin hemsida ([www.genealogi.se/](http://www.genealogi.se/)) om Grensetreff, en norsk-svensk släktforskarträff som kommer att hållas i Trondheim den 21-22 september.

# Ernst – ett barnhemsbarn

TEXT: GUN UTTERSTRÖM

Ernst föddes i Stockholm den 10 januari 1905. Hans mor, Frida, var då ensamstående och bosatt på Bondegatan 26 i Katarina församling. Hon kunde inte försörja sig och sitt barn, så barnet lämnades den 11 april 1905 till Allmänna barnhuset som låg på Norrlandsgatan 14 i Matteus församling i Stockholm.

För att få lämna ett barn där, måste man antingen arbeta där i åtta månader och amma sitt eget och ett annat barn, eller om man inte kunde eller ville det, så fick man betala. Frida hade ett annat arbete, så för henne återstod att betala. Avgiften var 400 kronor. Det var på den tiden mycket pengar, t.ex. mer än en årslön för en lärarinna. Frida hade naturligtvis inte möjlighet att betala den avgiften, utan den betalades av Fattigvårdsnämnden.

Den 23 augusti 1905 blev Ernst bortlämnad till en familj i Hästveda i Kristianstads län. Familjen bestod av en ogift man, hemmansägaren Anders, och hans ogifta syster Malena. I barnhusets journal finns antecknat att fosterfadern var ogift, men att hans mor och syster skulle styra hans hushåll.

Hur mycket kontakt Frida hade med sin son kan man inte utläsa av breven som finns bevarade. I november 1905 skrev hon och William ett gemensamt brev till Malena. Hon skriver i brevet att hon blivit glad över att få veta hur ”gossen” har det. Hon vill få fler rapporter, och skulle gärna vilja besöka honom till sommaren. Det framgår inte om besöket blev av. I brevet presenteras William

som hennes blivande man.

I nästa bevarade brev från januari 1906 beklagar Frida att hon inte har haft varken tid eller råd att besvara brev tidigare. William är med och skriver en hälsning i det här brevet också.

Sedan hände något. Malenas och Anders mor dog den 26 augusti 1907. Deras syster Hanna var sjuklig och behövde hjälp. Malena flyttade till system, som var gift och bodde i en annan by i Hästveda. Varken Anders eller Malena kunde då behålla Ernst som fosterbarn. Och jag tror att alla tre var ledsna för det. Anders och Malena har skrivit var sitt brev (till Allmänna barnhuset?) för att få reda på var Ernst skulle hamna. Båda skriver i breven hur mycket de tyckte om lille Ernst.

Ernst fick komma tillbaka till Allmänna barnhuset under ett par månader, och fick den 3 juni 1909 nya fosterföräldrar. Han hamnade i Almesåkra, Jönköpings län, hos Klas Otto och Ida.

De nya fosterföräldrarna var då barnlösa. De hade haft en liten son, Henrik Albin. Han föddes den 17 november 1908 och dog den 17 januari 1909. Senare fick Ernst tre nya ”syskon”. Han bodde kvar på samma ställe tills han gifte sig med Ebba år 1929. I lysningspresent fick Ernst en ko av sin fostermor, som då blivit änka.

Fosterhemmen inspekterades årligen och resultatet betygsattes och antecknades. Vid ett tillfälle, år 1913, står skrivet: ”*Gossen piggt och kry eljest, men förkyld*”. Inspektören

var alltid nöjd med förhållandena. Vid sista antecknade inspektionen, år 1918, står det: ”*Gossen duktig*”.

Den första fostermodern, Malena, släppte inte kontakten med Ernst. Hon har skrivit brev, först till de nya fosterföräldrarna och senare till Ernst. Hon berättade att hon var så fäst vid honom. Hon hade ”passat och vårdat” honom sedan han var sju månader gammal, liten och klen.

I ett senare brev berättar hon att det var hennes bror som skrev till Stockholm efter ett barnhemsbarn. En sköterska kom med barnet. Hon hade med sig sex difflaskor och en dinapp, och hon visade Malena hur mjölken skulle kokas och blandas med lite vatten och socker. Hon skriver att Ernst inte var svår att passa, för han var en liten rar gosse. När han kom var han svept i en ytterrock, och på rocken hade hans mor fäst ett brev där hon skrev, att hon önskade att hennes gosse skulle hamna hos snälla människor.

När barnet lades i Malenas armar log han och jag tror att kärlek uppstod vid första ögonkastet.

I ett brev från år 1922 framgår det, att Ernst svarade på breven från Malena. Han får reda på av henne att hennes bror Anders har dött. Hennes sjukliga syster Hanna är också död, så svågern Fredrik har blivit änkling.

Malenas liv har tagit en ny vändning. År 1910 har hon gift sig med en före detta korpral och hemmansägare i Gumlösa socken. Han heter John och var änkeman.

Malena skriver till Ernst år 1923 och berättar, att hans mor heter Frida.



Ernst och Ebba.

*"Den här berättelsen har jag pusslat ihop från kyrkböcker och andra arkiv. Och framför allt har jag fått mycket information genom de brev jag har fått låna av Ernsts dotter."*

Hon berättar också att Frida gift sig med William i Stockholm. Hon spekulerar i om det kan vara William som är fadern, eftersom de gifte sig knappt ett år efter hans födelse, och att William skriver hälsningar till honom i breven.

Kan det vara Malena som först berättade för Ernst om vem som var hans mor?

Ernst började forska efter vilka hans föräldrar var, men det var inte så lätt. Av Malena får han veta att hon nyligen skrivit brev till hans mor men inte fått svar.

Det framgår av brev att Ernst fått reda på att Frida med familj flyttat till Solna år 1908. Han skriver år

1924 till Solna församling och frågar efter William men får till svar att man inte hittat någon med det namnet skriven i församlingen, varken nu eller tidigare. (William var visserligen avliden år 1918, men han hade ju varit skriven där i tio år. Han finns i församlingsböckerna.)

Han fortsätter att söka och får hjälp att leta i registren i Stockholm. Det fanns ytterligare en kandidat till faderskapet. En telefonarbetare vid namn Vilhelm som senare gick till sjöss. Det finns inget registrerat erkännande av faderskapet, varken från Vilhelm eller från William.

Ernst är övertygad om att William är hans far. Kanske hade han tillfälle

att fråga sin mor om det. Han fick i alla fall god kontakt med sina yngre syskon. Frida fick tio barn sammanlagt.

Ernst höll också kontakt med sin första fostermor. Det sista bevarade brevet från henne skrev hon år 1928. Hon planerar hans besök till sommaren. Hon var då 69 år gammal.

Malena var över 50 år gammal när hon gifte sig med John. Hon fick därför inga egna barn men höll av Ernst som sin egen son. Malena avled år 1932.

---

Av hänsyn till efterlevande har författaren valt att inte nämna efternamn. *Red. anm.*



Norra Ryttartorpet i Tibble. Ett soldat-  
torps tomt skulle omfatta kåltäppa,  
åker om ett halvt tunnland samt äng  
för två lass hö. Det skulle också finnas  
ett fähus med loge. Torpets mått var  
c:a 7x5 m. Det ursprungliga torpet  
ligger kvar vid Tortunavägen men är  
idag tillbyggt.

## Stöld av stutar

Bengt Wallén talade på klubbens årsmöte den 21 mars om folk, gårdar och torp i 1800-talets Badelunda. Då berättade han historien om soldat-hustrun Cajsa Lisa Wester, som stal två ungtjurar.

Året är 1852, närmare bestämt i slutet av augusti, och i norra Ryttartorpet i Tibble nr 22 intill Tortunavägen bor grenadjären Carl Johan Lennqvist med hustrun Cajsa Lisa Wester, som återigen är gravid. De har tre barn, nämligen Johan Leonard, 16 år, Fredrika Dorethea, 13 år och Carl Gustaf, 3 år.

Carl Johan och Cajsa Lisa gifte sig samma dag, juldagen 1836, som sonen Johan Leonard föddes. Men till familjens stora sorg har Johan Leonard ”fått slag och är ofärdig” och är därför oförmögen att klara sitt uppehälle.

Året efter giftermålet blev Carl Johan antagen som grenadjär vid Livregementets grenadjärkår och i september 1837 flyttade Carl Johan till Tibble tillsammans med Cajsa Lisa och lilla sonen Johan Leonard.

En sensommardag upptäcker Cajsa Lisa två lösgående stutar (kasttrade ungtjurar) i skogen intill Ryttartorpet. De tillhör Jan Andersson och Eric Olsson i Ählby, Irsta socken

och har rymt från Alvesta i Hubbo socken, där de var på sommarbete. Stutarna har gått över Malma och Jädra skogar fram till Tibble.

I domboken för Siende häradsrätt kan man läsa att rätten anser att Cajsa Lisa Wester en natt stal dessa stutar och därefter sålde dem, men Cajsa Lisa nekade till alla sådana beskyllningar.

Enligt Cajsa Lisas berättelse i häradsrätten hade hon fått ett bud på natten till torsdagen den 2 september att hennes far hastigt hade blivit sjuk och då gått till föräldrahemmet i Väster Munga i Romfartuna socken. Hon hade varit där hela natten och kom inte hem förrän sent på lördagskvällen.

Enligt häradsrättens uppfattning hade Cajsa Lisa bara hittat på det där med besöket i föräldrahemmet. I själva verket hade hon stulit stutarna och tillsammans med en okänd man gått ner med dem till Västerås hamn. Hon tog med sig stutarna ombord på ångfartyget Gustaf Wasa, som avgick

klockan åtta på morgonen den 2 september till Stockholm. I Stockholm sålde hon sedan stutarna till en slaktare för 27 riksdaler.

Häradsrätten frågade Cajsa Lisas man, grenadjär Carl Johan Lennqvist, om det var han som var den okände mannen som hjälpte till med att få ner stutarna till hamnen. Han svarade att han under kvällen varit hos rusthållaren Carl Adolf Lundholm på Tibble gård 3 och blev dålig och därför stannade kvar hos rusthållaren över natten till torsdagen den 2 september. Han berättade också för rätten att hustrun kommit till rusthållaren klockan 3 på natten och berättat att hennes far blivit sjuk och att hon därför måste gå över till sina föräldrar.

Vittnet Johanna Lundqvist, boende på Gryta ägor i Badelunda, hade sett Cajsa Lisa klockan sju på morgonen tillsammans med en okänd man gå ombord på ångfartyget Gustaf Wasa. Ett annat vittne, Carolina Eklund, också hon från Gryta, hade åkt med



Ångbåten Gustaf Wasa. Redan på 1820-talet hade ångbåtar börjat trafikera Mälaren. De var byggda i trä och drevs framåt med hjälp av två skovelhjul, ett på vardera sida av båten.

TEXT: BENGT WALLÉN OCH JOUNI TERVALAMPI

samma ångfartyg och sett Cajsa Lisa tillsammans med en okänd man och de två stutarna när ångfartyget anlände till Stockholm klockan sex på kvällen. Hon hade även pratat med Cajsa Lisa vid hemfärden till Västerås på lördagen och då hade Cajsa Lisa enligt vittnet berättat att hon sålt två stutar och fått 30 riksdaler för dessa.

Häradsrätten frågade Cajsa Lisa om uppgifterna stämde, varpå Cajsa Lisa svarade att hon inte kände kvinnorna. Hon höll fast vid att hon hade varit i Romfartuna den kvällen.

Senare framkom det att hon sålt de två stutarna för tillsammans 27 riksdaler. De hade värderats till 30 riksdaler styck. För pengarna hade Cajsa Lisa köpt två ungnöt på Sala marknad, en på kredit och den andra kontant. Dessa slaktade hon och sålde sedan köttet. För pengarna köpte hon på Enköpings marknad en kviga som hon också slaktade och sålde köttet på Västerås marknad.

Den 15 december 1852 dömde Siende häradsrätt den 36-åriga gravida trebarnsmamman till två timmars halsjärm vid skampålen och 30 par piskslag samt därefter till kyrkoplikt i Badelunda kyrka för stölden av två stutar. Att bli dömd till 30 par piskslag innebar maximalt spöstraff för en kvinna. Kyrkoplikt bestod i att man inför sin församling under gudstjänsten gick upp på pliktpallen och erkände sin skuld och bedyrade sin ånger. Hon dömdes även att ersätta ägarna av de två stulna stutarna med 60 riksdaler. Spöstraff, skampåle och kyrkoplikt avskaffades strax där efter, år 1855.

Artikeln har varit införd i Badelundabygden nr 22-2009 och återges här i något redigerad form i samförstånd med författarna.

# Västerås Släktforskarklubbs 50-årsjubileum 2013

Sven Olbys anförande under jubileumsfesten den 20 april.

Som ordförande emeritus vill jag berätta lite om de gångna åren.

En av medlemmarna i den första styrelsen, Gert Jacobsen som är 94 år, har drabbats av demens och kan tyvärr inte vara med ikväll. En tacksamhetens tanke går till honom.

En medlem som varit med från starten finns glädjande nog här – Vera Lewén. Hon fyllde 91 år i torsdags! Grattis! Vi har bestämt att utnämna dig till hedersmedlem och vill även överlämna en blomsterbukett. Enligt Vera ordnade TBV en kurs i Mariaberget, ledd av kantor Gösta Sandvall från Dingtuna, redan 1962. I den lokalen konstituerade sig den första styrelsen 1963-03-13.

Det innebär att vi är en av landets äldsta släktforskarklubbar. (Genealogiska Föreningen är mycket äldre). Vi är även en av de största med över 500 medlemmar. DIS är störst med över 27 000 medlemmar.

Klubben har hela tiden samarbetat med stadsbiblioteket. Bibliotekscheferna har under min tid varit Jan Nilsson, Staffan Rune samt Eva Matsson och släktforskaransvariga: Magdalena Hellqvist, Jan Larsson och Helena Aspernäs.

Från början fanns mikrofilmsläsarna där musikbiblioteket nu är. 1970 flyttades läsarna och filmerna till Borgmästargården och 1992 till det nybyggda fackbiblioteket.

Mormonerna åkte under 50-talet runt till alla Sveriges arkiv och församlingar och filmade kyrkböckerna. De lämnade en kopia till Riksarkivet, som sedan i sin tur sålde kopior till landets bibliotek. Innan dess var man tvungen att besöka pastorsexpeditionerna eller skriva brev till dem.

I Västerås fanns det 1961 två filmläsare och 427 filmrullar med kyrkoarkivalier fram till mitten av 1800-talet. Antalet apparater ökade och filmer för hela Västmanland fram till 1895 inköptes undan för undan. Till slut fanns det 1.919 rullar. Filmer från övriga landet fick fjärrlänas, till en början kostnadsfritt. 1990 infördes en avgift på 5 kr som sedan succesivt steg till 20 kr per rulle.

Riksarkivet började under 1980-talet konvertera filmerna till mikrokort (fiche) som krävde en ny sorts läsapparater. Nu fick man skicka efter mikrokorten från SVAR, en underavdelning till Riksarkivet.

Idag är det nästan ingen som använder denna teknik.

Nu jobbar vi med datorer, databaser och abonnemang på Internet. De flesta sitter hemma och forskar, och då är det viktigt att vara med i en släktforskarförening så att man får komma ut och träffa likasinnade och få hjälp att lösa kluriga problem.

För egen del gick jag en kurs i släktforskning och blev medlem 1986. På Borgmästargården i den så kallade ”skrubben” fanns då Anna-Lisa Johansson som höll ett vakande öga på oss nybörjare. När man skulle ladda läsaren med rullfilmen fanns det fyra olika alternativ: framlänges, baklänges, rättvänt och upp-och-ner. Om man gjorde fel var Anna-Lisa snabbt framme och tillrättavisa oss.

Våra styrelsemedlemmar Ulla Sköld och Gun Enwall-Larson representerade klubben då Sveriges Släktforskarförbund bildades 1986.

1988 blev jag invald i klubbens styrelse och fick samma år bevista min första riksstämma i Skara. Sedan dess har jag besökt alla utom den år 2004 i Östersund, då jag istället var på min brorsdotters bröllop.

En höjdpunkt var när klubben 1990 fick arrangera riksmötet i Rudbeckianska gymnasiet i samband med att Västerås firade sitt 1000-årsjubileum.

Klubbens forskarförteckning kom första gången 1984 och fortsatte sedan med nya utgåvor 1988, 1996 och 2001. Nuförtiden letar man efter personer med samma forskarintresse på Internet.

Bo Svärd designade 1989 vår logotyp med Rudbeckius, som sedan 1992 finns på vårt standar och vår medlemsnål. Gert Jacobsen ordnade detta. Senare tog Larsowe Roman fram en T-shirt med samma motiv.

Vår tidning Arosiana började komma ut 1993. Det var Ulla Sköld som var initiativtagare. Sedan dess har vi tidningsutbyte med cirka 80 andra föreningar. Tidningarna finns att läsa i släktforskarrummet på Stadsbiblioteket.

Våra första ALU-arbetare började 1993 renskriva kyrkböcker för Västerås, Badelunda, Köping, Västerfärnebo m.fl. församlingar. År 2002 gav vi ut en CD med alla födda, vigda och döda i Västerfärnebo 1647-1975. Den kompletteras löpande med nya uppgifter och rättelser.

I början av 1990-talet deltog vi i regionala samarbets-träffar med föreningar i Mälardalsregionen. Dessa ersattes många år senare av Bergslagssamverkan, där vi





Sven Olby gratulerar Vera Lewén, som nyligen fyllt 91 år och som dessutom har varit med sedan starten 1963. Vera utsågs till hedersmedlem. Foto: Simeon Andersson.

## *”En släkts historia i smått är lika intressant som ett lands i stort”*

träffas några gånger om året och diskuterar gemensamma angelägenheter.

Riksförbundet gav ut en skiva med alla som dött i Sverige mellan 1950-1999. Klubbens medlemmar har sedan under många år hjälpt till att renskriva dödböcker, så att skivan kunnat utökas till åren 1901-2009. Denna aktivitet har naturligtvis pågått i hela landet.

1999 sjösatte vi vår egen hemsida, som administreras av Gunnar Andersson. Han fick även hand om en annan sida med namnet Bergslagsrötter, som nås från Förbundets hemsida.

Registret till Hülphers genealogier digitaliserades av medlemmar 2002 och gjorde att biblioteket senare lät skanna alla böckerna och gjorde dem tillgängliga på

nätet via ett namnregister. Det var Peder Danielsson som ansvarade för detta projekt.

Vi deltar sedan några år tillbaka i Släktforskningens dag i mars, Kulturnatten i september och Arkivens dag i november.

Våra egna aktiviteter består i föreläsningar, problemlösarkvällar (gaggafnar), studiebesök, utflykter och träffar för nya medlemmar.

Så vill jag förmedla en devis som jag hittade i en tidningsnotis. ”En släkts historia i smått är lika intressant som ett lands i stort”

Till sist vill jag tacka alla medarbetare som gjort de gångna åren så lyckosamma och önska vår nya ordförande Kerstin lycka till under de kommande 50 åren!

---

### RÄTTELSE

I förra numret, sidan 2, har namnen omkastats. Rätt ordning är: Torsten Ekström, Olof Grannerud och Gert Jacobsen (bild).



# Sara Lovisa Brasks psalmbok

## Sven Olbys utredning ur Arosiana nr 2-2010

Sara Lovisa var piga hos bonden Per Erik Ersson på Grinda nr 1, men att familjen utvandrade till USA 1846. Sara Lovisa var född i Vittinge och kom från Österunda 1843 och flyttade till Härnevi 1844.

I Härnevis husförhörslängd står det att hon flyttade till Simtuna år 1852. Där gifte hon sig 1854 med soldat nr 33 Anders Stråle och de fick en dotter Tekla Catharina 1855. Hon dog redan 1857. En son Anders Johan föddes 1865. Han var dock ogift enligt folkräkningarna 1900.

Sara Lovisa dog 1887 och Anders gifte om sig 1889 med änkan Justina Berggren född Jansdotter, som hade en gift dotter Anna Vilhelmina född 1865. Mannen hette Erik Alrik Sahlgren (Wallén) och de fick 3 söner och 3 döttrar. De arrenderade Edsberga i Bred enligt folkräkningen 1900. Anna Vilhelmina dog 1940 i Irsta och Erik Alrik 1951 i Hubbo.

Barnen var:

Alma Vilhelmina f. 1886, d. 1971, g. 1914 med Oskar Emanuel Andersson

Erik Hilmer f. 1889, d. 1960, från-skild 1924

Ragnhild Eleonora f. 1892, d. 1985, g. 1917 med Vilhelm Gottfrid Andersson

Anna Elisabet f. 1894, d. 1981, g. 1917 med Johan Fritiof Åström Karl Alrik f. 1896, d. ?, g. ?

Viktor Andreas f. 1898, d. 1964, g. 1924 med Ingrid Elisabet.

”Margareta Hollaus efterlyser om någon är intresserad av Sara Lovisas psalmbok. Om inte någon annan har något intresse av boken tar jag gärna hand om den. Familjen Sahlgren är mina anförvanter. Barn nr 4, Anna Elisabet är min mormor f. 1894-01-21 i Simtuna, döpt 1894-02-22, faddrar och dopvittnen var soldat Stråle i Kaby torp och hans hustru nr 2 Justina Berggren.”

*Gunnel Svedberg, Västerås*

TEXT: SVEN OLBY



Gunnel Svedberg och Margareta Hollaus. Foto: Katarina Hvass.

Sara Lovisa Brask gifte sig 1854 med soldaten Anders Stråle. De fick en dotter Tekla Catharina född 1855 och död 1857. En son Anders Johan föddes 1865 i Simtuna. Han gifte sig 1893 med Maria Vilhelmina Karlsson född 1869 som dog 1896 utan att ha fått några barn.

Sara Lovisa dog 1887, varefter Anders Stråle gifte om sig med änkan Justina Berggren född Jansdotter. Hon hade en dotter Anna Vilhelmina född 1865 som var gift med Erik Alrik Sahlgren.

De fick tre söner och tre döttrar. Fjärde barnet Anna Elisabet, född 1894 i Simtuna, gifte sig 1917 i Vårfrukyrkan med Johan Fritiof Åström född 1882 i Låssa i Uppland.

De fick två döttrar. Den äldsta

Anna-Lisa föddes 1918 i Sparsåtra och lever fortfarande.

Det är Gunnel Svedbergs mamma.

Så kom det ett mail från Margareta: "I förra veckan kom Gunnel Svedberg och hennes dotter Katarina Hvass hem till mig för att hämta psalmboken. Vi hade inte bara Kaby torp gemensamt, utan även Bred. Både Gunnel och min mamma bodde där som barn fast inte samtidigt. Vi tittade på gamla kort och bl.a. kände hon igen sin farbror på mammas konfirmationskort. Gunnels 95-åriga mamma kom ihåg min mamma så vi hade mycket att prata om."

Det gick inte att hitta någon ana i rätt nedstigande led, men nu har ändå psalmboken fått en ny ägare!

## ÅRSMÖTET 21 mars



Kerstin Andersson tackar Sven Olby för 20 års arbete som klubbordförande. Sven utsågs till hedersmedlem. Foto: Simeon Andersson.



Kerstin Andersson (med nyopererad hand) tackar för förtroendet att bli vald till ny klubbordförande. Brage Lundström, mötesordförande, ger mikrofonunderstöd. Karin Jyrell var mötessekreterare. Foto: Sven Olby.



Ingemar Widestig, klubbens vice ordförande, tackar Sven Olby för hans tid som klubbordförande. Foto: Simeon Andersson.



Gunilla Laudon Andersson kandiderade inte till fortsatt styrelsearbete och avtackades av Kerstin Andersson. Foto: Simeon Andersson.



Kerstin Andersson tackar Bengt Wallén, som talade om folk, gårdar och torp i 1800-talets Badelunda. Foto: Sven Olby.



# Jubileumsfesten 20 april



Ovan: Intresserade åhörare till Niklas Hertzmans och Ted Rosvalls föredrag.  
Höger: Niklas Hertzman från Arkiv Digital. Foto: Sven Olby.



Vänster ovan: Kerstin Andersson tackar jubileets andre talare, Ted Rosvall.

Höger ovan: Förbundets ordförande, Barbro Stålheim, gratulerade till klubbens 50 år och överlämnade en bokgåva till klubbordförande Kerstin Andersson.

Foto: Simeon Andersson.



Kvällens underhållare var Clas och Christina Weiberg.  
Foto: Simeon Andersson.



Festgeneralen Kerstin Andersson som planerat jubileet tillsammans med Henry Johansson, Ingemar Widestig och Gunnilla Laudon Andersson.  
Foto: Simeon Andersson.

Margareta Lindqvist.  
Foto: Karin Jyrell.



Ovan: Lars Nilsson, Ann Tiveau, Sven Olby.

Foto: Stefan Enbäck

Nedan: Alfhild Andersson, Lennart Andersson, Annika Berman, Lars Berglöf. Foto: Sven Olby.



Nedan: Vera Lewén jubilerade även på det personliga planet. Hon hade nyligen fyllt 91 år, har varit med sedan klubben startades och hon utsågs till hedersmedlem. Bättre kan det väl inte bli? Foto: Simeon Andersson.



Ett av middagsborden.  
Foto: Simeon Andersson.



Lotterivinnarna Roger Wessberg (7:e pris) och Birgitta Carlsson (2:a och 3:e pris) gratuleras av Kerstin Andersson. Foto: Sven Olby.

Vänster: Lotteriets 1:a-pristagare blev Åke Dahlqvist. Foto: Kerstin Andersson.



Bild: Clas och Christina Weiberg

Clas och Christina Weiberg framförde sin egen visa "Släkten sjunger släktens sång" på jubileumsfesten.

*Ett tidsdokument i handen jag har.  
Ett fotografi är allt som finns kvar  
på någon som levt sitt liv före oss, som nu  
blinker och ler under stjärnornas bloss.*

*Lyser på oss där vi lever idag,  
Vi väver små mönster av alla de slag  
med färger och kärlek i fin harmoni, och med  
inslag av guld blir det vår melodi*

*Allt ing hör samman, vi lever och lär.  
Vi kommer och går, just nu är vi här.  
Livet finns kvar och sjunger sin sång.  
Stjärnorna ser och dom blinkar och ler, och vi  
sjunger vår sång som föddes en gång.*

*Sen blir vi historia, ett fotografi  
men vi lever kvar i vår melodi.  
Nu blir till då och kanske nå 'n gång, finns det  
någon som då vill sjunga vår sång.*

*För allt ing hör samman, vi lever och lär.  
Vi kommer och går, just nu är vi här.  
Livet finns kvar och sjunger sin sång.  
Stjärnorna ser och dom blinkar och ler, och vi  
sjunger vår sång som föddes en gång.  
Ja, vi sjunger vår sång som föddes en gång.*

## Föreningen för Smedsläktsforskning

Bergsbruket har i flera hundra år varit en av Sveriges viktigaste näringar. I centrum för produktionen stod länge smederna. De tillhör en yrkesgrupp som är intressant på många sätt, exempelvis för att yrket gick i arv i kanske högre utsträckning än inom andra yrkesgrupper, så att långlivade smedsläkter bildades, för att de var tidiga med att anamma släktnamn och för att ibland långväga flyttningar var vanliga. Många hade också utländskt påbrå.

Att smed var ett relativt vanligt yrke gör att chansen är stor att man vid släktsforskning träffar på smeder. Samtidigt gör de många flyttningarna att de kan vara svåra att följa.

För att underlätta utforskandet finns Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS. Föreningen är ett forum för alla med intresse för smeder. FFS arbetar med att samla och förmedla kunskaper om smeder och deras liv och släktskap. Under de snart 20 år som FFS funnits har en databas byggts upp som för närvarande innehåller mer än 240.000 personer. Den publiceras regelbundet, hittills i form av CD/DVD, och är en stor hjälp för den som söker anorna till en smed.

Bland andra publikationer kan nämnas sammanställningar av smedsläkter, listor över järnbruk och brukspersonal, järnstämplor samt berättelser om smedernas liv.

FFS har en egen tidning, Smedsforskaren, som vill förmedla gamla och nya rön om våra smeder och deras arbetsplatser. Medlemmar deltar aktivt med artiklar och bilder. Mer information om FFS och hur man blir medlem finns på föreningens hemsida:

<http://smedforskning.se>



Örjan Hedenberg

FÖRENING FÖR  
SMEDSLÄKTSFORSKNING

# Tjuvjakt på älg år 1699 i Skinnskatteberg

I Skinnskattebergs Bergslags Härads dombok för år 1699 kan vi läsa inledningen av protokollet från vintertinget och sedan några sidor längre fram om ett fall rörande tjuvskjutning av älg.



TEXT: INGEMAR WIDESTIG

”Anno 1699 d. 28 Febr. och d. 1. 2. 3 sampt 4 Martij hölts ordinarie Laga Winter Ting medh Allmogen af Skinnskattebergz Bergslag i Skinnskattebergz Sochnestuga, närwarande Cronones Befallningzman wällb<sup>de</sup> Johan Åhman, sampt underskrefne Nembd.

Domaren Per Ersson Erlander, Måns Jönsson i Holmen, Erich Jönsson i Carmansbo, Elias Persson i Allmänningebo, Hindrich Andersson på Heden, Johan Jönsson i Nibbarsbo, Anders Matsson i Emphyttan, Hindrich Ersson i Wetterskoga, Oluf Andersson i Fagersta, Pehr Olufsson i Långmähle, Anders Persson i Mortorpet, Lars Gabriellsson i Kärbo är Siuk.

Lystes Laga Ting.

---

Framstälte Länsmannen wällt. Erich Johansson Hammar och Skogwachteren Christopher Hansson, som Fullmechtig uppå Jägaren Sr: Lars Falcks wägnar nu för Rätten Jacob Siffersson i Holmsjön, Jacob Erichsson Haralsjön, Erich Johansson Ibidem och Erich Persson i Öfwertiern, för det de för Midfasto i förledit åhr, skola fäldt en Älg straxt wid Lerkuhlan, producerandes der widh twenne wittnen, Oluf Andersson i Emphyttan och Carl Knutsson Ibidem, hwilka uthan jäf afladen wanliga wittnes Eeden, och derpå betygade, att de funnit desse angifne jempte en enögat Karl straxt widh

Leerkuhlan stå kring en Älg, som de höllo på att flå, då de budit dem Kiött medh sig, om de wille tjuga, men de sådant wägrat, och straxt gådt der i från hafwandes de och sedt några stycken byssor liggia straxt der hoos dem tillhöriga, men intet sedt eller förnummit något mehra, doch berättade Karl Knutsson, som töfwat något längre qwar, att Jacob Siffersson tagit Älg huden på Ryggen och sagt, iag tar huden iag, iag tör wähl mista min efter, och att den Enögde karlen packat något af kiöttet i en räntzel och sagt, wij ha nog haft omak, nu må wij wähl äta; Tillspordes desse wittnen, om de kände den Enögde karlen? R: Neij; de angifne sade äfwenwähl i förstone, att de intet kände den Enögde karlen, och skuto heela skulden på honom, nembl<sup>n</sup> att han fäldt diuret, och att de, som lupit efter Biörn, funnit på honom, när han fäldt Älgen, doch intet hulpit der till; Men omsijder efter alfarsam förmaning till sanningens bekännelse och långsampt qvafbionerande bekände desse angifne, att de hoos Erich Jacobsson i Haralsjön warit tillsammans medh den enögde karlen, som war Mats Ifwarsson i Ramshyttan och öfwerlagdt om denne Älg, hwarest och på hwadh ordt han ware till att finna, den de sedan jagat och uthträttat, sampt skutit några skott, flådt huden af, och försåldt till Måns Philipsson för 25 daler

Kmt, så och bytt kiöttet sins emällan.

Resolutio, Såsom desse anklagade Jacob Siffersson i Holmsjön, Jacob Erichson i Haralsjön, Erich Johansson Ibidem och Erich Persson i Öfwertiern, efter deras egit tillstående, hafwa förledit åhr för Midfasto, fäldt en Älg, deraf huden flåt och försåldt, sampt kiöttet upätit; Altså böra de efter d. 9 § af Kongl. Diurfångzordningen de A<sup>o</sup> 1664 tillsammans för denne Älg, som de i tillåten och lofgifwen tijdh skutit och fäldt böta 50 daler Smt: Konungen, Målsäganden och Häradet.”

**Av saköreslängden (se bild) framgår att Jacob Erichsson i Haralsjön pliktat med kroppen och att de andra tre vardera betalade 12½ daler silvermynt, omvandlat till 50 daler kopparmynt. Enligt boken ”Vad kostade det” var priset för ett lispund fläsk, (8,5 kg), 6 daler kopparmynt. Böterna motsvarade alltså ca 50 kg fläsk för var och en.**

Saköreslängden finns sist i tingsprotokollen. Den anger de som dömts till böter och hur stora böterna var. Midfastosöndagen år 1698 var den 3 april.

Källa:  
Skinnskattebergs Bergslags Härads dombok AI: 2 1699 - 1705

# Några tips om Församlingsböcker och kyrkböcker

TEXT: INGEMAR WIDESTIG

**Anna Katarina Norstedt** flyttar enligt Västerås Domkyrkoförsamlings inflyttningslängd<sup>1</sup> 1914 från Fors församling (Eskilstuna Fors) till kvarteret Ingrid och sidan 459. Den församlingsbok som borde vara aktuell är AIIa:9 som omfattar perioden 1904 – 1917 och är den första av 12 församlingsböcker som är påbörjade under perioden 1904-1913, alla med stigande sidnumrering. AIIa:9 börjar med sidan 501. Den kan det alltså inte vara. Tittar vi i närmast föregående församlingsböcker AIIa:7 och 8 som slutar 1913 så innehåller AIIa:8 sidan 459, men här finns hon inte. Några fler församlingsböcker har inte Arkiv Digital som jag använt mig av.

För att få veta vilka församlingsböcker som finns, digitaliserade eller inte, går jag till SVAR för att se vad som finns hos SVAR och Landsarkivet. Jag söker i Landsarkivets register. Detta register innehåller alla kyrkoböcker, filmade, digitaliserade eller fortfarande bara i original. *Se bild 1.*

Vi väljer "Landsarkivet i Uppsala" och sedan "Församlingsböcker". Det finns en lång serie med församlingsböcker. Det är först i AIIa:65 som vi hittar henne.

Det visar sig nämligen att det finns en annan serie som börjar 1913 till 1962. AIIa:64 t.o.m. 87. *Se bild 3.* Volymerna AIIa:64 – 70 är digitaliserade och omfattar sidorna 1-2000. De slutar före sekretessgränsen. Här hittar vi Anna Katarina på sidan 459 i AIIa:65<sup>2</sup>.

I inledningen till församlings-

böckerna finns en beskrivning av de olika volymerna och vad de omfattar. *Se bild 2.* Det var denna beskrivning som gav information om i vilken församlingsbok vi kunde hitta sidan 459 för 1914. Denna information kan sökas hos SVAR utan abonnemang. Vill man öppna "Bild" så krävs det abonnemang.

*"Församlingsböckerna är förtecknade i 6 "uppslagssviter". "Svit 1" (uppslagen 1-1500; volymerna 1-6) omfattar åren 1900-1904. "Svit 2" (uppslagen 1-14300) lades upp 1904. Inom sviten (volymerna 7-63), som sträcker sig till 1962, lades nya volymer upp när de gamla var fullskrivna eller när nya behövdes för att föra in de till församlingen inflyttade (eller de inom församlingen flyttande), vilket – i huvudsak – gjordes i kronologisk ordning. Delvis parallellt med "svit 2" fördes på samma sätt fr.o.m 1913, 1937 och 1948 ytterligare tre sviter: "Svit 3" (1913-1962; uppslagen 1-6000 i volymerna 64-87), "Svit 4" (1937-1962; uppslagen 1-5000, 6001-7000 i volymerna 88-111) och "Svit 5" (1948-1962; uppslagen 1-1000 i volymerna 112-115). Fr o m 1962, då församlingen minskade genom att delar avsåndrades till Västerås Badelunda, Västerås Lundby och Skerike församlingar, lades en ny svit upp. Denna "Svit 6" fördes t o m 1969 och består av uppslagen 1-5400 i volymerna 116-133. I volymerna 116-122 fördes de år 1962 i församlingen skrivna in. I volymerna 123-133 (även delvis i tidigare volymer)*

*fördes de till församlingen inflyttade och de inom församlingen flyttande in i kronologisk ordning. Olika typer av register och förteckningar till serien, se serierna A II b - AII g samt volymerna 134-136 i denna serie."*

Svit 3 är den vi sökte. Svit 3 omfattar tiden 1913-1962. Det är då lätt att tro att den omfattas av sekretessen, men volym 64-71 avslutas 1941 eller tidigare och är följaktligen inte sekretessbelagda. Dessa finns också digitaliserade hos SVAR.

Dessa beskrivningar kan vara bra att studera för att få information om förändringar av församlingsindelningar t.ex. Vi väljer som exempel Bjurholms församling i Västerbotten. Där kan vi läsa om de förändringar som skett över tiden.

*"HLA 1010013 Förteckning 30/1949 BJURHOLMS kyrkoarkiv, Västerbotten ARKIVBESKRIVNING Bjurholms pastorat, som omfattar Bjurholms socken i Ångermanland och tillhör Västerbottens första kontrakt, är avsåndrat från Nordmalings pastorat. Kapellinrättning stadfästes i Bjurholm 1808-08-17 och innefattade då byarna Aborrfors, Agneström, Balfors, Balsjö, Bjurholm, Brännland, Högländ, Högå, Kyrktjärn, Lillarmsjö, Mariebäck, Nordanås, Nyby, Näsland, Näsmark, Ottervattnet, Stenvattnet, Strömåker, Vitvattnet, Vän- näs, Västerås och Öreström. Genom k. brev 1815-04-26 er- höll Bjurholm pastoratsrätt och blev egen socken. Socknen var förr delad på Nordmalings- och*



Referenskod	Titel	Topografi	Institution
SE/SVAR/ULA-133190073	Västerås domkyrkoförsamling	198001000	SVAR / Landsarkivet i Uppsala
SE/ULA/11727	Västerås domkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv	198001000	Landsarkivet i Uppsala

Bild 1

**Arkiv:** Västerås domkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv

**Serie:** Församlingsböcker. Bunden serie.

**Referenskod:** SE/ULA/11727/A II a

**Anmärkning:** Församlingsböckerna är förtecknade i 6 "uppslagsviter", "Svit 1" (uppslagen 1-1500; volymerna 1-6) omfattar åren 1900-1904. "Svit 2" (uppslagen 1-14300) lades upp 1904. Inom sviten (volymerna 7-63), som sträcker sig till 1962, lades nya volymer upp när de gamla var fullskrivna eller när nya behövdes för att föra in de till församlingen inflyttade (eller de inom församlingen flyttande), vilket - i huvudsak - gjordes i kronologisk ordning. Delvis parallellt med "svit 2" fördes på samma sätt fr o m 1913, 1937 och 1948 ytterligare tre sviter: "Svit 3" (1913-1962; uppslagen 1-6000 i volymerna 64-87), "Svit 4" (1937-1962; uppslagen 1-5000, 6001-7000 i volymerna 88-111) och "Svit 5" (1948-1962; uppslagen 1-1000 i volymerna 112-115). Fr o m 1962, då församlingen minskade genom att delar avsköts till Västerås Badelunda, Västerås Lundby och Skerike församlingar, lades en ny svit upp. Denna "Svit 6" fördes t o m 1969 och består av uppslagen 1-5400 i volymerna 116-133. I volymerna 116-132 fördes de år 1962 i församlingen skrivna in. I volymerna 123-133 (även delvis i tidigare volymer) fördes de till församlingen inflyttade och de inom församlingen flyttande in i kronologisk ordning. Olika typer av register och förteckningar till serien, se senare A II b - All g samt volymerna 134-136 i denna serie.

 OBS! Våra skannade bilder är lagrade i formatet DjVu, vilket kräver en installerad plugin för att titta i materialet. Ytterligare information =

Referenskod	Titel	Typ	Titel	Anmärkning	Mikrokort			Skannat
					Svarer/Filmor	Antal kort	Läs	
1		Volym	1900-1904	Uppslag 1-200				Bild
2		Volym	1900-1904	Uppslag 201-400				Bild
3		Volym	1900-1904	Uppslag 401-650				Bild
4		Volym	1900-1904	Uppslag 651-900				Bild

Bild 2

62	Volym	1960-1962	Uppslag 13751-14000					Bild
63	Volym	1961-1962	Uppslag 14001-14300					Bild
64	Volym	1913-1937	Uppslag 1-250					Bild
65	Volym	1913-1937	Uppslag 250-500					Bild
66	Volym	1917-1938	Uppslag 501-750					Bild
67	Volym	1917-1938	Uppslag 751-1000					Bild
68	Volym	1915-1938	Uppslag 1001-1250					Bild
69	Volym	1915-1939	Uppslag 1251-1500. Innehåller även bok över obefintliga 1915-1939.					Bild
70	Volym	1922-1940	Uppslag 1501-1750					Bild
71	Volym	1922-1941	Uppslag 1751-2000					Bild
72	Volym	1925-1945	Uppslag 2001-2250					Bild
73	Volym	1926-1945	Uppslag 2251-2500					Bild

Bild 3

*Bjurholms tingslag, Lycksele lappmark (1 11/48 mantal) och Åsele lappmark (2 mantal). Sedan lappmarksfriheterna år 1858 upphört ansågs socknen odelad tillhöra det första tingslaget. Enligt k. resolution 1865-05-12 införlivades med Bjurholms pastorat byarna Balsjö, Bredträsk, Halvpundsjö, Övre Nyland, Ström, Stennäs, Sörholmsjö, Västra Strömåker, Västerås, Öreström och Malmbj. Byarna hade genom gränsreglering kommit inom Bjurholm socken och hade 1862 sitt sista*

*lappmarksfrihetsår. Av dessa byar var 5 redan tidigare (fr 1819) kyrkobokförda i Bjurholm. Genom K.B.:s i länet utslag 1858-09-09 och kammarkollegii beslut 1869-06-23 överfördes i jordeboken hemmanet Sandsjönäs nr 1 från Lycksele till Bjurholm. På grund av åtnjuten lappmarksfrihet, som upphörde med ingången av år 1873, kvarstod hemmanet i Lycksele husförhörslängd även en tid därefter. Enligt k. brev 1919-03-21 blev ett område av hemmanet Norrfors från ingången av år 1920 i administrativt,*

*kommunalt och ecklesiastiskt hänseende samt i jordeboken överflyttat från Bjurholms socken till Nordmaling. Enligt k. beslut 1938-02-18 överföres från 1939 års ingång det s.k. Garpatjärnsskiftet från Degerfors till Bjurholms socken och det s.k. Bjurholmsskiftet från Vännäs till Bjurholms socken. Enligt k. beslut 1943-02-19 har jordregisterenheterna Grönnäs, Hägnäs, Långvattnet, Norrfors, Söråker, Vacke” ...*

<sup>1</sup> Västerås Domkyrkoförsamling BI:8 (1914-1923) sid 4, nr 1638

<sup>2</sup> Västerås domkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Församlingsböcker. Bunden serie., SE/ULA/11727/A II a/65 (1913-1937), bildid: F0006386\_00235, sidan 459



# Läsövning

Sochnestämman i Tuhns Moderkyrkia d. 5 Junii, Åhr 1743.

- 1:° Kyrkioräkningen uplästes, och befantz richtig.
- 2:° Förestältes at Kyrkiostöten bör taga acht på dörerna, förta- ga oliud i Kyrkian och på lecktaren, drifwa inn the uteståen- de i Kyrkian, och befordra the brotzlige til Kyrkiostraf; som nu sättes ut på Sochnestämman efter hvars och ens brott. Til- syningsmannen Pähr i Ängebo påtog sig at jämt sittia på läcktaren: the, som under Gudztiensten, finnas utom Kyr- Kian på två förbudne ställen, och ej på Kyrkiowäcktarens warning förfoga sig inn i Kyrkian, angifwas, och plickta 4 öre Smt, som bewilljades af samtelige Sochnemännen.
- 3:° O Gudachtige fattige, som försumma then allmänna Gudz- tiensten, och sällan synas i Kyrkian oftare, änn fattigpen- ningar utdelas, och the gå til Herrans Nattward: utan löpa omkring i husen under sielfwa Gudztiensten, förma- nas at gå flitigt i Kyrkian; annars mista the sina fattig- penningar; samt förmaning til hwar och en at gifwa them ann! som hwar och en låfwade at påminna sina: och angif- wa the motwillige.
- 4:° Kyrkiowerden Oluf Bengtson klagar på at innhyses Qwin- nor tränga sig inn i stolarna på Qwinnor, som sittia wid gårdzbänk, och hafwa sina tildelte stolerum: och giöra ther med hafwande Qwinnor mycket men och wända, som för theras skul ibland måste stå ute på gången: ändoch innhyses- hion desutan hafwa sina stolerum. Hwilcket så afgior- des: the, som ej hafwa slächt at gå inn til, och ingen del i sto- larna; utan motwilligt emot åtwarning sig inntränga, plich- ta med en arbetzdag til Kyrkian, som föres up til minnes.
- 5:° The fattige, som orka något, hämta hwarthera och fram skaf- fa en säck mäs til Kyrkian, at torckas på Kyrkiowalln, och sedan förwaras i Kyrkian, at thet må stoppas på himlin- gen hwar som behöfs, at intet sniö må yra inn och förderfwa himlingen och målningen; hwilcket bewilljades under Kyrkiowerdarnas påseende at fullgiöras til nästkom- mande Torsdag.
- 6:° Kläckarestapelen förwaras från röta: samtycktes at uttaga the nedersta bräderna af forningen, at luften må innblåsa, och torcka.
- 7:° Bewilljades at inlemna all innstående Kyrkiospån til Lögerdagen före Midsommarsdagen: eller i brist af spån penningar, efter restelängden.
- 8:° Frågades efter oliud och förargelse i Församlingen, med förma- ning til flitig, trogen och innerlig bön, och en sann Gudzfruchtan; och at intet förtiga syndigt wäsend ther thet, emot förmodan, skulle yppas!
- 9:° K. Gustavi Adolphi Kyrkiobibel nu redan inbunden utlänas för 8 öre Smt om åhret til Moderkyrkian.

Johan Carlmarck. Johan Larsson Biörckrot, Nådåhrs

Prest i Tuhn

Tun (R) KI:1 (1741-1756) sid 197

Himling = Välvt tak, innertak. (Källa: Ordbok för släktforskare).

Nådårs-präst, präst som sköter en avliden prästmans tjänst under nådår. År varunder änka o. oförsörjda barn till avliden tjänsteman ägde rätt att uppbära inkomsterna av den avlidnes tjänst (med skyldighet att avlöna vikarie i tjänsten). (Källa Svenska Akademiens ordbok)

Läsövningen är denna gång hämtad från ett socken- stämmoprotokoll från Tuns församling i Västergötland.

AV: INGEMAR WIDESTIG

# Två nya styrelseledamöter presenterar sig

## Lennart Andersson

Född och uppväxt i Katrineholm (D). Efter avslutad teknisk utbildning 1960 blev det vigsel i Morjärv (BD) med Alfhild Cecilia som brud.

Vi blev kvar i Katrineholm till 1965, då vi med sonen Patrik flyttade till Västerås. Ugnsbolaget AB tog mina tjänster i 10 år och bygget av villan i Hamre genomfördes. Sonen Fredrik kom och jag bytte jobb till ABB Atom. Där fick jag vara med om kraftverksbyggen i Sverige och Finland. Det var en tid då datorer ersatte ritplankor och blev outhärliga när stora projekt skulle skapas och dokumenteras.



Min släktforskning började med att min syster köpte Söder-skivan. Vår mor är född på Söder och vi har varken träffat mormor eller morfar. När det blev möjligt att forska med datorhjälp blev jag intresserad av att söka våra anor. Jag läste av Rotemannen och fick

med detta vetenskap om att morfar kom från Gräve (T) och hade sitt ursprung i Örebro län. Mormors anor kom via Södermanland, Västmanland och Östergötland från Morlanda i Göteborgs & Bohus län (O). Det är många som forskat på anorna i Morlanda församling, Skaftö och Gåsö på Orust, så jag kom efter en del tips och kontakter till ”dukat bord”. Fiskare, silluppköpare, skeppare och sjökaptener var de dominerande yrkena på Gåsö och i Östergötland var smeder med släktnamn som Hellgren, Roxström, Köhler mest vanliga bland mina anor.

Min fars anor härstammar alla från Södermanland. Bönder var de flesta men några soldater finns. Även här har jag fått många kontakter med forskare som gjort att mina kunskaper om Sörmland och dess folk och natur utvecklats. Smedsforskaren Ulf Berggren har forskat och publicerat mer än 20-talet släktutredningar om kända svenskars anor i Södermanland. Några av dessa har jag kunnat knappa in i min släkt.

Jag ser fram emot att jobba i styrelsen och där få nya impulser och infallsvinklar i min forskning och att verka för att vår klubb består och utvecklas.

Jag har varit medlem i VSKF c:a 10 år och är även medlem i DIS, Rötters vänner och FFS (Föreningen för Smedsläktsforskning). Registrering av gravstenar för Släktforskarförbundet har jag nyss börjat med i min födelseförsamling Stora Malm (D).

Mitt släktforskningsprogram är ”Min Släkt” och det är jag hitintills nöjd med.

## Lars Berglöf

Jag är infödd Västeråsare, 59 år i juni, två barn samt har två halvsyskon. Bor i ett radhus på Bäckby. Jag arbetar på Surahammars Bruks AB sen 18 år tillbaka och jag arbetar med logistik f.n. Min tidigare bana var på Metallverken i 23 år.

Mina rötter har jag bl.a. i Kungsåra, Munktorp, Kolbäck och Rytterne på min mors sida. De flesta på min mors sida har varit statare, drängar, arrendatorer, pigor m.m. Det som sticker ut, om man kan säga så, är några på 1800-talet som jobbade på Strömsholm bl.a. min mormors morfars farfar arbetade som commissarie (någon slags ekonom tror jag), hans son som fodermarsk (en helt okänt yrke för mig innan). På min pappas sida så är alla masar d.v.s. från Falun, Enviken, Husby och Hosjö m.m. även där statare, drängar, arrendatorer, pigor.



Släktforskningen började jag med i januari 2012 och gick med i klubben i höstas. Det hade funnits något korn av nyfikenhet även tidigare vem man är, o.s.v. En dag råkade jag se något på nätet om släktforskning (Ancestry). OK, jag provar! tänkte jag. Första kvällen försvann 5 tim i ett nafs. Man kan verkligen ”begrava sig” i släktforskning. Jag betraktar mig som nybörjare i säkert ytterligare fem år, speciellt när man talar med de flesta andra i föreningen. Men det gör inget, det visar bara att det finns mycket att utforska. Det jag använder mig av är Ancestry, Arkiv digital och Svar. Alla kompletterar varandra. Hos alla saknas alltid någon bit som nästa har. Jag har även införskaffat ett antal CD som kompletterar ytterligare.

Det jag ser fram emot är att få vara med i föreningen och styrelsen, då jag ser att det kommer att ge mig och även andra, hoppas jag, något nytt.

Ett annat intresse är något så annorlunda som att brygga öl, fast nu var det ett tag sedan. Jag har även en mindre segelbåt sedan fem år tillbaka. Det var en gammal barndomsdröm som gick i uppfyllelse.

## Den nyvalda styrelsen



Lennart Andersson, Karin Jyrell, Ingemar Widestig, Lars Berglöf, Kerstin Andersson, Gunnar Andersson, Henry Johansson, Sven Olby och Börje Öhrling.  
Foto: Börje Öhrling.

# Från kärleksverksamhet till lasarett

En översikt över sjukvårdens utveckling i Västerås från medeltiden fram till 1800-talet. Författarna presenterar här själva sin skrift.

Skriften ger en beskrivning av hur sjukvården i Västerås utvecklades från tidig medeltid till 1800-talet. Det som här kallas ”kärleksverksamhet” växte fram ur det kristna budskapet om att ta hand om sina medmänniskor. Början till en organiserad verksamhet tros ligga i Jerusalem där Johanniterordens pilgrimshus blev en förebild.



I skriften får man följa hur helgeandshus och hospital, som fanns i hela Europa, också etablerades i Västerås. Helgeandshuset, som var till för de fattiga och sjuka, och hospitalen, som tog hand om de spetsälska, slogs så småningom samman till *hospitale pauperum*, de fattigas hospital.

Under 1500-talet satte framförallt Gustav Vasa sin prägel på hospitalet. Det undantogs genom hans ”skyddsbrev” från att under reformationen få alla sina tillgångar indragna till staten och kunde därmed fortsätta utvecklas. Hospitalet fick sitt första reglemente år 1533. Detta var första gången som hospitalen i hela riket fick liknande reglemente som är en föregångare till förordning om likvärdig sjukvård i hela landet.

1600-talet beskrivs ganska ingående. Då verkade i Västerås den kände biskopen Johannes Rudbeckius. Han hade stort inflytande över stadens utveckling och inte minst hospitalet. I hans dagböcker kan man följa hur hospitalets vardag såg ut

och även se dess räkenskaper. Under denna tid byggdes hospitalet ut och förbättrades. För första gången får man en överblick över hospitalstomten.

Från 1700-talet finns även en riktig ritning över tomten. Det är intressant att hela denna utveckling ägde rum i det nuvarande kvarteret Manfred i centrala Västerås. Detta århundrade blev en slags storhetstid för området. Där fanns hus för fattiga och sjuka och även för sinnessjuka. Där fanns bostäder för personal och diverse utrymmen för hushållet. Och inte minst fanns den kyrka som byggdes på 1200 talet och som ägnas ett eget kapitel i skriften. Under detta århundrade tillkom också Västerås första lasarett under överinseende av Serafimerorden. År 1776 är årtalet då ett lasarett inrättades i en liten timmerstuga med sex bäddar. Redan efter ett 10-tal år flyttades vården till ett större och bättre hus. Lasarettet hade då också fått sin första legitimerade läkare.

Här anser författarna av skriften att de nått målet: Från kärleksverksamhet till lasarett. En uppföljning följer dock där man i korthet får följa vårdens vidare utveckling fram till våra dagar. Skriften innehåller redogörelse för hur vården finansierades under olika perioder med såväl gåvor som inkomst från egendom. Författarna har försökt visa att det under hela tiden går som en röd tråd genom perioderna och även under vår högteknologiska tid. Den som var grunden i begynnelsen – omsorgen om medmänniskan!



FÖRFATTARE:  
MARGARETA MACHL OCH  
KERSTIN RÄNNAR

Skriften ges ut av Medicin-  
historiska Sällskapet Westmannia  
och kan erhållas till ett pris av  
100 kr genom Kerstin Rännar, tfn  
021-803156, 070 6663156 eller  
e-post: kerstin.rannar@telia.com

# GUDOMLIG SLÄKTFORSKNING

Hesiodos var en grekisk skald omkring år 700 f.Kr. Han försökte strukturera den grekiska mytologin i allmänhet. Vi har istället valt att fokusera på guden Zeus ur ett släktforskningsperspektiv. Zeus är känd för sin förkärlek till kvinnor, både jordiska och gudomliga. Då framkommer ett mönster av incest, svartsjuka, bigami och otrohet, som inte står filmens Hollywood efter. En annan pikant aspekt är generationsfrågan. Exempelvis så är Mnemosyne, minnets gudinna, dotter till Zeus farmor och farfar, Uranos och Ghaia. Mnemosyne anses vara en av Zeus kärleksförbindelser, men är alltså en generation äldre än han. Kanske hade Hesiodos en minneslucka här? Ibland verkar skalden ha använt den förskönande omskrivningen "hustru" i stället för något mera rakt på sak. Vi ska se hur Zeus släktband ser ut och vi börjar med de allra första individerna i världen. Det skulle motsvara att i nutid spåra sina egna anfäder ända till Adam och Eva!

TEXT: SIMEON ANDERSSON

**Z**eus föräldrar var Kronos och Rhea, vilka var syskon med varandra. Deras föräldrar var Uranos och Ghaia. Rhea födde Zeus på berget Ida på Kreta. Zeus flyttade tidigt till Greklands högsta berg Olympos med sina bröder Poseidon och Hades samt systemen Hera.

Med modern nomenklatur skulle Zeus och Poseidon vara meteorologer, medan Hades var seismolog. Zeus bevakade atmosfären, Poseidon härskade över haven och Hades var geologiskt inriktad (underjorden).

Zeus första hustru hette Metis, klokhets gudinna. Med henne hade han dottern Pallas Athena. Trots att Metis redan var gravid när Zeus träffade henne, så räknas han som Athenas far. Det hela har med kannibalism att göra, men det är sedan länge preskriberat. När Metis blev havande så åt Zeus upp henne, så att dottern föddes direkt ur hans huvud. Nej, Athena är inte ett fantasifoster!

Senare gifte sig Zeus med sin syster Hera, äktenskapets gudinna. Trots att hon var det så hittade hon alltså ingen annan att gifta sig med än sin bror.

Zeus bror Poseidon gifte sig med Amphitrite, en arbetskollega inom det marina området. Hon blev därmed havets drottning. Amphitrite var dotter till antingen Nereus och Doris eller till Okeanos och Tethys. Nereus

mor var Ghaia, liksom hon även var mor till hans far, Pontos. Pontos föddes utan att någon fader varit inblandad. Idén känns igen! Mest sannolikt är dock att Amphitrite var dotter till Okeanos, även han en av Uranos och Ghaias söner. Okeanos var gift med sin helsyster Tethys. Hur det än förhåller sig, så hade alla en förkärlek till det marina.

Den andra brodern till Zeus, Hades, gifte sig med sin brorsdotter Persefone, även kallad Kore. Hon var dotter till Zeus och skördegudinnan Demeter. Demeters far var Kronos (Zeus, Hades och Heras far). Hades och Persefone var därför syskon. Persefone och Hades hade en dotter som hette Makaria, men uppgiften är osäker och svår att säkerställa.

Zeus och Hera fick fyra barn inom äktenskapet; sönerna Ares och Hefaistos samt döttrarna Eileithyia (Ilithyia) och Hebe. Hebe gifte sig sedan med sin halvbror Herakles, vars mor var Alkmene. Henne återkommer vi till på slutet.

Med sin bror Hefaistos hustru, Afrodite, fick Ares barnen Deimos, Eros, och Phobos. Dock anser Hesiodos att Afrodite hade Eros med Chaos eller Hermes. Ares och Afrodite hade även flickan Harmonia, men andra källor anser att Harmonia var dotter till Zeus och Elektra, som vi också återkommer till strax. Det

finns ytterligare en son, Anteros, som man anser Ares och Afrodite hade tillsammans. Anteros nämns som Eros lillebror. Afrodite hade ett stort antal älskare, bl.a. sonen Eros. Hon var en tid tvångsgift med smeden Hefaistos. Hefaistos gav henne inga barn, men det gjorde istället Anchises (sonen Aeneas), Hermes (sonen Hermafroditos), Dionysos (sonen Priapos) samt Adonis (dottern Beroe). Afrodites mor var Dione, ytterligare en dotter till Uranos och Ghaia, alternativt till Okeanos och Tethys. Dione var Zeus älskarinna, en av många.

Det leder oss tillbaka till Zeus. Utom äktenskapet hade Zeus ett stort antal barn; 43 med kända mödrar. Exempelvis fick han med den tidigare nämnda Mnemosyne de nio muserna. En av dem var dottern Erato, en annan Calliope, båda förknippade med skivbolag. En av Zeus söner (med Maia) var Hermes, som blev en framstående brevbärare. Dessutom hade Zeus 15 barn "på byn". Calliope anses av annan källa vara mor till bl.a. Orpheus, som hon hade med Oeagrus, samt älskarinna till Zeus son Ares, halvbrodern. Orpheus fru var, som bekant, Eurydice, dotter till Apollon.

Bland Zeus utomäktenskapliga barn kan också nämnas barnen Apollon och Artemis, som var tvillingar.

De fick Zeus med sin älskarinna Leto. Leto hade flyttat till den flytande ön Delos, eftersom Zeus hustru Hera ständigt förföljde henne (*stalking*). Letos mor, Phoebé, var dotter till Uranos. Leto var alltså Zeus fasters dotter och ansvarade för månens kraft. Kanske övervann månens dragningskraft ålderskillnaden?

Apollon var läkare och musiker. Hans mormor Phoibos var också läkare, något som gick vidare till Apollons son Asklepios. Som musiker tog Apollon sig artistnamnet Phoibos Apollon, ”den strålände Apollon”.

Apollons syster, Artemis, var schizofren till sin natur. Hon var jaktens gudinna och samtidigt beskyddare av allt levande. Dessutom uppger en källa att hon sysslade med eutanasi. Med pilbåge dödade hon dem som hon tyckte förtjänade en smärtfri död.

Zeus kidnappade den libanesiska (fenisiska) prinsessan Europa. Zeus själv hävdade att det inte var han, utan en vit tjur, som rövat bort henne. Det kan ha varit en vit lögn. Med Europa fick han sönerna Minos och Rhadamanthys. De hade en halvbror på Zeus sida som hette Sarpedon. Sarpedons biologiska mor var Laodameia och hans fru hette Pasifaë. Pasifaë hade ett förhållande med en tjur. Resultatet blev monstret Minotauros, hälften tjur hälften människa.

Prinsessan Io i Argolis blev förälskad i Zeus. Hennes far var kung Inachos, vars föräldrar var Okeanos och Thetys. De fick ett tusental barn (vilka ej räknas upp här). Okeanos var, som tidigare nämnts, son till Uranos och Ghaia. Möjligen var Okeanos halvbror till Afrodites mor Dione på Uranos sida. Dione var ju en av Zeus älskarinnor.

Med Io fick Zeus sonen Epafos, som blev Egyptens första kung. Detta torde ha varit före år 3000 f.Kr., för det var först då som landet

enades. Io var gift med Telegonus, som också var en kung i Egypten och utomäktenskaplig son till Odysseus och Circe. Circe var en riktig häxa! Telegonus sägs ha gift sig med sin mor Penelope efter att ha dödat fadern, Odysseus. Penelope beskrivs som lojaliteten och trofastheten förkroppsligad. Så var det med den saken!

Ios son Epafos gifte sig med najaden Memphis och de fick dottern Libya. (En najad är en nymf.) Libya fick tvillingsöner med Zeus bror Poseidon, han som var gift med Amphitrite. Sönerna hette Agenor och Belos. C:a 500 år f.Kr. dyker namnet Epafos upp i Egypten som Apis, en gud med tjurhuvud. (Vi har inte hittat



något släktskap med Pasifaë.)

Man får nu ta några rejäla kliv framåt i tiden. Ett par av Epafos ättlingar, kung Belos och hans fru Ankhione, fick två söner, Danaos och Aigyptos. Den ene av Aigyptos söner hette Lynkeus. En sonson till Lynkeus, Akrisios, hade en dotter som hette Danaë. Akrisios lät spärra in henne i fängelse, så att Danaës avkomma inte skulle hota Akrisios tron i staden Argos. Det är här som vi åter får upp spåret efter Zeus. Zeus besökte Danaë i fängelset så flitigt att hon blev gravid och födde sonen Perseus.

Danaos far, Belos, hade flera hustrur och var far till 50 döttrar. Han fick också tolv flickor med sin son-

hustru Polyxo. Sedan blir läget oklart eftersom en av Polyxos döttrar var den tidigare nämnda Erato (hon med skivbolaget) vars föräldrar skulle kunna vara Zeus och Mnemosyne. Erato knöt även sin syster Elektra till skivbolagsbranschen, och Elektra var definitivt dotter till Polyxo, och alltså halvsyster till Danaos.

Danaës son Perseus gifte sig med en prinsessa från Aethiopien (ej att förväxla med Etiopien) som hette Andromeda. Hennes föräldrar var Kefeus och Kassiopeia. Andromeda fick sex söner med Perseus. Hon, liksom sina föräldrar, hade framträdande platser i världsrymden, men ingen av sönerna var några stjärnor, precis ...

Prinsessan Alkmene (om du

minns henne?), född i Mykene, var släkt med Perseus genom att hennes far Elektryon var en son till Perseus. Själv var Alkmene hustru till generalen Amphitryon från det dåvarande Tiryns. Alkmene födde tvillingar – den ene med Zeus och den andre med sin man. Zeus halva av tvillingparet fick först heta Alkides, men Alkmene ändrade detta senare till Herakles, eller Hercules. Alkmene själv uppgav att Herakles var son till Jupiter, men Jupiter var romare, så

det stämmer inte. Alkmenes andra tvillingson, den med äkta maken, var Iphikles, som inte alls gjort sig bemärkt för eftervärlden.

Här lämnar vi den spännande släktforskningen om Zeus och hans intressanta familj (-er). Hesiodos räknade till 30.000 gudomligheter. Det hade fört för långt att fortsätta, men det lämnar onekligen utrymme för forskning ur andra perspektiv! Och vem annan kan säga sig ha spåret släkt ända till Adams och Evas tid, eller motsvarande?



Källa: Wikipedia  
Bild: Zeus och Hera. Okänd upphovsman.



## Program Västerås Släktforskarclubb

\* Lokal: Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 8 – där inte annat anges.

### Lördag-söndag 24-25/8

Köping Arena, Ullvigymnasiet  
och Forum.

Information: [www.sfd2013.se](http://www.sfd2013.se)

### Torsdag 5/9 kl. 18

Wallinsalen\*

Anmälan senast 1/9 till  
Karin Jyrell

tfn. 021-84 15 88 eller  
[karin.jyrell@tele2.se](mailto:karin.jyrell@tele2.se)

### Måndag 9/9 och 23/9 kl. 13

Karlskatan 2

Anmälan senast 2/9 till  
Kerstin Andersson,

tfn. 021-246 58 eller  
[e-k-k-a@telia.com](mailto:e-k-k-a@telia.com)

### Lördag 21/9 kl. 18-21.30

Biblioteket, Fackavdelningen

### Torsdag 3/10 kl. 18

Lykttändaren\*

Anmälan senast 29/9 till  
Kerstin Andersson,

tfn. 021-246 58 eller  
[e-k-k-a@telia.com](mailto:e-k-k-a@telia.com)

### Torsdag 31/10 kl. 18

Lykttändaren\*

Anmälan senast 27/10 till  
Henry Johansson

tfn. 021-33 19 14 eller  
[325johansson@telia.com](mailto:325johansson@telia.com)

### Lördag 9/11 kl. 12-16

Karlskatan 2

### Torsdag 21/11 kl. 18

Lykttändaren\*

Anmälan senast 17/11 till  
Gunnar Andersson

021-12 35 48 eller  
[gg.andersson@telia.com](mailto:gg.andersson@telia.com)

### Torsdag 5/12

Personlig inbjudan kommer.

### Släktforskar dagar

Utställningar, föreläsningar och seminarier.  
Årets tema är "Bergslagen och järnet".

Arrangör är Västra Mälardalens Släktforskarare.



### Landstrykerska och spinnhushjon

Karin Renman föreläser om Sophia Hälls liv som föräldralös.

Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.



### Studiebesök på Läns museets arkiv

Pusselbitar till din släktforskning. Arkivarie Ivan Klaesson berättar och visar vad man kan hitta om platser och människor i Läns museets arkiv.

Max 15 deltagare per tillfälle!



### Kulturnatten

Vi visar hur man forskar med hjälp av datorer.



### På socken

Författaren RoseMarie Sjöberg kåserar om sin släktforskning.

Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.



### Aposteln David – Kristendomens ankomst till Munktorpsbygden.

Föreläsare är kyrkoherde emeritus, Inge Svensson.

Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.



### Arkivens dag

Temat är Flora och fauna.

### DNA - ett hjälpmedel i släktforskningen

Åke Sjödin föreläser.

Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.



### Möte med nya medlemmar

Nya släktforskarplatsen i Stadsbiblioteket. (Se sidan 3).

**Jourhavande släktforskarare 9/10, 30/10 och 27/11 kl. 15-18 – se sidan 3!**